

Jacobus Esmarch

1551 - 1635

(II)

Præst i Uelsby og Fahrenstete

Margaretha Baumeister

∅

Nicolaus Esmarch

1580 - 1655

Præst i Klixbüll

Thomas Esmarch

-

Førstelig Amtsskriver

Jürgen Esmarch

- 1625

Købmand i Flensborg

∅

Barnløs

Barnløs

Johannes Esmarch

1616 - 1666

Magister, Præst i Klixbüll

Dorothea Reimers

∅

<u>Nicolaus</u>	<u>Hinrich</u>	<u>Johann</u>	<u>Friedrich</u>	<u>Thomas</u>	♀	♀	♀	♂
<u>Ludewig</u>	<u>Christian</u>	<u>Detlef</u>	<u>von</u>	<u>Esmarch</u>			
<u>Esmarch</u>	<u>Esmarch</u>	<u>Esmarch</u>	<u>Esmarch</u>	<u>Esmarch</u>			Døde	
1654-1719	1655-1731	1656-1716	1658-1737	1663-1717			som	
Præst i	Statsfusikus	Præst i	Etatsraad	Skovfoged			smaa	
Herzhorn	i Flensborg	Nordhack-	i København	i Hader-				
	1. Christina	stedt	1. Anna Do-	slev				
	Lüders	Dorothea	rothea von	Catharina				
	2. Anna Mag-	Buckin	Hagen	Tielsen				
VIII	dalena Axen	VI	2. Friede-	V				
	IX		rica Maria					
			Selmer					

∅

1				2
<u>Catharina</u>	<u>Friederich</u>	<u>Michael</u>	<u>Anna Do-</u>	<u>Friederich Christian</u>
<u>Dorothea</u>	<u>von</u>	<u>von</u>	<u>rothea von</u>	<u>von Esmarch</u>
<u>von Es-</u>	<u>Esmarch</u>	<u>Esmarch</u>	<u>Esmarch</u>	1716 - 1798
<u>march</u>			Kgl. dansk Kancelli-
1700-1773		Døde som smaa		raad
Købmand				Ugift
Mathias				
Valentiner,				
Flensborg				

Jacobus Esmarch

1551 - 1635

Præst i Uelsby & Fahrenstedter
Baumeister

Var en ældre Broder til Claus Esmarch, Borgmesteren i Aabenraa. Han er født i 1551. Efter Sædvane blev han i sin Hjemstavn kaldt Jacob Claussen, den studerte betegnede sig som Jacobus Esmarch og vist ogsaa som Jacobus Nicolai Esmarch.

I 1579 blev han Præst i Rabenkirke i Södangeln, knap 2 Mil sydvest for Kappeln. Han var stædig, noget stridbar og indskrænkede sig ikke altid helt til gejstelige Vaaben og gejstelige Sager. I dette Aald forblev han i 1/4 Aarhundrede.

Man maa tilgive, at Husfruen lettede paa Økonomien ved at brygge og udskænke Øl, idet Sognet ikke vilde bedre paa den daarlige Indkomst, saa han kunde faa Føden. Det lykkedes ham ikke at faa øget sine Indtægter ved at faa Indkomsterne fra ~~Kysttjenesten~~ ^{Degn og Uelstue} lagt til sin Løn, idet det stødte paa Vanskeligheder saavel fra Domkapitlet som fra Sognet. Han var noget brøsthølden over dette, især da han og den indsatte Degn, Asmus, ikke kunde forliges. For at naa sin Hensigt, forsøgte han at faa Degnen afsat. Da denne havde giftet sig med en tidligere besvangret Person, vilde han ikke længere have hans Opvartning i Kirken. De kom til at staa saa stejlt overfor hinanden, at Pastor Esmarch søgte Dommeren og fik Degnen suspenderet. Da Asmus ikke vilde tage Afskedigelsen til Følge, men alligevel gjorde Kirketjeneste, blev han som Fange ført til Schleswig. Pastor Esmarch stod sig imidlertid ikke godt med Domsherrerne, specielt ikke med Ludewig Heidmann, fordi han ikke viste fornøden Respekt og ikke vilde tage Hatten af for dem. Degnen blev derfor hurtig løsladt og genindsat i Tjenesten. Domsherrenes Modvillie mod Pastor Esmarch tog efterhaanden i den Grad Overhaand, at de forbød deres Husstand at yde Præsten de sædvanlige Afgifter. Pastor Esmarch nægtede til Gengæld disse "ennesker sine kirkelige Handlinger, saa de måtte ty til andre Sogne. Sagen kom tilsidst for den offentlige gottorpske Ret, der med Billigelse af Domkapitlet, fandt at det maatte staa Sognet frit at ansætte en anden Præst. Det blev sluttelig paalagt ham at vige fra Embedet og ~~gaae andet~~ ^{gaae andet} Kald. Dette gik Pastor Esmarch's Svigerfader, den gamle Husfoged i Thumby meget nær (En Fejlagtighed! Pastor Esmarch's Hustru var Datter af Pastor Baumeister i Norderbrarup), og han søgte forgæves Reconciliation, men Sognet fik sin Villie.

Inden der var ansat en ny Præst i Rabenkirke, fik Pastor Esmarch i 1605 det ledige og bedre Pastorat i Uelsby og Fahrenstedter. I 1606 blev Pastoratet lagt fra Fahrenstedter til Uelsby. I 1617 fik han en Adjunkt, Gabriel Meister, til Hjælp, og fra 1630 maatte han assistere den gamle Præst. Interessen for Kirke og Undervisning var ikke synderlig stor i den overtroiske Befolkning, men Pengebøder gjorde en vis Virkning.

12.6.1635 døde Jacobus Esmarch, han havde 6 Børn, deraf 3 Sønner.

(CdFE)

Pastor Jacobus Esmarch tillagde sig et Vaaben, som han kaldte det "Esmarch'ske Vaaben". I Slægten findes en Signet, der næsten stemmer overens med dette Vaaben, dog har det en sværgende Haand mellem Hjelmens to Horn i Stedet for en Stjerne. Vaabnet bestaar af et ægformet Skjold, som gennem et bredt Baand deles i to Dele. Det underste (mindre) har en sekstakket Stjerne, det øverste (større) to sekstakkede Stjerner, som danner en Trekant med den underste Stjerne. Derover en lukket Hjelm med opadstræbende Horn, mellem hvilke en sekstakket Stjerne lyser. Paa begge

Jürgen Esmarch

- 1625

Købmand i Flensborg

En yngre Broder til Thomas. Han var Købmand i Flensborg. Døde
1625, barnløs. I sit Testamente forsynede han St. Marie med Arme.
(CdFE)

IV C

Thomas Esmarch

Fyrstelig Amtsskriver

Var først Haandskriver hos den fyrstelige gottorpske Geheime-
raad von Wewern, der indsatte ham i sit Testamente. Han styrtede med
sin Hest paa en Jagt og døde barnløs, uden Arvinger. (CdFE)

Nicolaus Esmarch

1580 - 1655

Præst i Klixbüll

Den ældste Broder Nicolaus blev født i 1580 og studerede Teologi. 27.2.1613 tiltraadte han som Præst for en lille Menighed i Klixbüll i Tønder Amt, 2 Mil sydvest for Tønder. Han havde allerede et Aarstid forinden holdt sin Prøveprædiken og blev udnævnt 27.3.1612. Han blev ordineret 2.12.1612 af den calvinistisk reformerte Superintendent M. Phillip Caesar fra Hessen. Grunden til han først tiltraadte Stillingen senere var Uoverensstemmelser med sin Forgænger Pastor Oloff Brodersen's Enke.

Den første Kirke er sandsynligvis gaaet til Grunde under en Stormflod fra Vesterhavet. Den nuværende Kirke er viet til St. Nicolaus. Ved dens umiddelbare Nærhed findes et særdeles gammelt Beboelseshus. Sognet ligger paa Grænsen mellem Marsk og Hede. Pastor Esmarch var meget ivrig efter at udsmykke Kirken, 1618 fik han en ny Prædikestol, 1919 Døbefond og 1621 Altertavle, alt i Billedskærerarbejde, og Altertavlen synes at have haft en vis Kunstværdi. Menighedens Nød søgte han at lindre. i 1634 var den store Stormflod, hvis Højde er afsat i Kirken. Han har udgivet et Par Begravelsesprædikener.

Døde 27.8.1655 og efterlod sig een Søn.

(CdFE)

IV E

Johannes Esmarch

1616 - 1666

Magister, Præst i Klixbüll

Dorothea Reimers

Født i Klixbüll 6.12.1616. Sammen med andre fornemme Folks Børn bode han hos Magister Simon Henrici (Præst ved St. Nicolai) medens han gik i Latinskolen i Flensborg. Efter paa rosværdig Maade at have tilegnet sig Sprogkundskaber kom han paa Gymnasiet i Hamborg og derfra i 1634 paa Universitetet i Königsberg, hvor han 2.4.1640 fik Magister-værdigheden paa sin "Disputatio theologica de origine et causa moralis (Praeside D. Coelest. Mislenta Regiomonti proposita - Dantisci 1639 in 4^o). Derefter var han Huslærer hos Herredsfogeden i Haystruphof tog saa paa en Rejse til Holland. Efter Hjemkomsten opholdt han sig i Forældrenes Hjem. Paa Menighedens Opfordring ansattes han i 1652 som Hjælper og Efte følger for sin Fader. I August 1652 giftede han sig med Dorothea Reimers, der skænkede ham 6 Sønner og 3 Døtre, 1 Søn og 1 Datter døde tidligere end Faderen. Pastor Esmarch synes at have været en stille poetisk Natur, der holdt sig fjernt fra alle Stridigheder. I en Alder af kun 50 Aar døde han. ProvstStephanus Kenckel, Tønder, holdt d. 21.8.1666 en Begravelsestale over ham. Den havde Titlen: "Die Lebenskron ein grosser Lohn, Jac. 1,12" (Schleswig 1666. 4^o). Heri hedder det: "Er ist eingegangen zu der Kron' des ewigen Lebens, zu der himmlischen Hochzeit und zu dem Freudenmahl, da et mit der Tat ein rechter E s s - m a r k worden ist, denn er nunmehr im Lande der Lebendigen das beste M a r k i s s e t, unaussprechlich besser als von welchem Joseph zu seinen Brüdern sagte: ich will euch güter geben in Egypterland, dass ihr essen sollt das Mark im Lande (Gen. 45, 18). Ein E s m a r k bei dem Mahl von reinem Wein, von Fett und von M a r k (Jes 25,6)".

Hans Enke giftede sig ~~1666~~ med hans Efterfølger Marcus Esmarch (1627 - 1699), en Brodersøn til Pastor Johannes Esmarch's Farfader. Dorothea Reimers døde 6.6.1700. (CdFE)

Dorothea Reimers er født 1635 (Wilhelm Benzon: Stamtavle over danske Adelslægter 1660 - 1820, Rigsarkivet i København)

2.12.1616 født i Klixbüll 6.12.1616 til og med den sidste

IV F

Friedrich von Esmarch

1658 - 1737

Etatsraad i København

1. Anna Dorothea von Hagen 2. Friederica Maria Selmer

Født 7.5.1658 som Søn af Pastor Johannes Esmarch (1616-1666). Gift 1. den 31.3.1700 med Anna Dorothea von Hagen, Datter af Kancelliraad Franz von Hagen, hun døde 17.12.1704. Gift 2. Gang 25.9.1705 med Friederica Maria Selmer, Datter af Overkrigs- og Lands-Commisarius i Fyrstendømmerne Christian Selmer. Friederich von Esmarch havde kun een Søn, medens to andre Sønner og en Datter døde tidligt.

Stillingen som fortrolig Registrator og Bestyrer af det tyske Kancelli i København medførte Titlen af Kgl. dansk Etatsraad. 6.10.1731 blev han adlet af Kong Christian VI. Vaabnet er et tværdelt Skjold. Det øverste Felt har 3 sekstakkede Guldstjerner paa blaa Bund, det nederste Felt har en rød Rose mellem to grønne Grene paa Sølvbund. En halvkronet Løve pryder Hjælmen over Skjoldet.

Han døde 7.1.1737

(CdFE)

Etatsraad Fred. Esmarch havde Landsted i Søllerød fra 1720-erne. Bygningerne synes i hans Tid at have været ret nødtørftige. Paa Haven var derimod anvendt stor Omhu og Bekostning. 15.5.1740 fik Overkrigssekretær for Sæetaten Grev Fred. Danneskjold-Samsøe tilskødet en Lystgaard i Søllerød for 1250 Rdr. Kurant af Etatsraad Fred. Esmarch's Enke, Frederikke Selmer. Ved Overdragelsen til Grev Danneskjold-Samsøe var der baade Lavrbærtræer, Granattræer, Figentræer, tre Lauraceroser samt ''andre Potter og Gevekster'', foruden ''Træpositurer''. (E. Nystrom: Fra Nordsjællands Øresundskyst, København, 1938)

Wilhelm Benzon: Stamtavle over danske Adelslægter 1660 - 1820 findes følgende Børn: Catharina Dorothea - Friderich - Michael - Anna Dorothea og Friederich Christian. Det bemærkes heri ogsaa, at Friderich Christian er ugift og sidste Mand af denne Linie.

*Anna Dorothea von Hagen
Friederica Maria Selmer*

IV G

Friedrich Christian von Esmarch

1716 - 1798

Kgl. dansk Kancelliraad

Ugift

Født 27.2.1716 som Søn af Etatsraad Friedrich von Esmarch (1658 - 1737).

Var Kgl dansk Kancelliraad og Sekretær i det tyske Kancelli i København, desuden Kanonicus i Lübeck.

Han døde ugift 1798 - og med ham Slægten. (CdFE)

Frederik Christian von Esmarch, Sekretær i det tyske Kancelli

17.6.1735. Kancelliraad 15.12.1749 (Alfabetisk Register over alle Rangs-Personers Navne fra 1730. Rigsarkivet i Kbh.)

Kancelliraad Esmarch død 5.2.1798 i en Alder af 82 Aar, Frederiksborg Kirke. (Christonjes Sedler, Landsarkivet i København)

*Denne Eft. er en del af
denne serie: Jensen
Adelskataloget*

Catharina Dorothea von Esmarch f. 27.12.1701. Gift 27.11.1732 med Købmand Matthias Valentiner (1680 - 1753), Flensborg. Der findes en Marmortavle over dem i det nordlige Skib af St. Nicolai Kirke. Over deres Navne findes deres Våben: et ægformet Skjold, foroven med to Guldstjerner i blaat Felt, forneden en rød Blomst paa hvid Bund. Derunder: Jehová Justitia nostra (Jer. 3. 10). Matthias Valentiner havde tidligere (1716) været gift med en Kusine til hans første Hustru: Stadsfysikus Hinrich Christian Esmarch's ældste Datter, Dorothea Christina Esmarch, der i 1731 døde i en alder af **33** Aar. (CdFE)

Catharina Dorothæa von Esmarch angives født 27.12.1700 og død 2.5.1773 (Olaus Heinrich Moller, Kgl. Professor i Historie ved Universitetet i København; Genealogische Tabelle und Nachricht von der Valentinerischen Familie, Flensburg 1778 - finden i Genealogisk Heraldisk Samling Spec. E No 18, Rigsarkivet i København)

Catharina Dorothea von Esmarch angives født 27.12.1700 i Wilhelm Benzons; Stamtavle over danske Adelslægter 1660-1820, Rigsark.